

Regnbågsfamiljen med vänner och husdjur hjälpte dem att överleva

Aurora Livered och Tass, 19 år har bott med Aurora i nio år. Hon skulle avlivas när hon var 11 men hon kom till Aurora och den älskade person de båda mist. De tog över henne och räddade henne.

Katten Tass och Aurora lever i symbios sedan nio år. Tass har funnits vid Auroras sida när hon gjorde sin förlust för snart sju år sedan, och därefter förlorade sin mamma och pappa i missbruk. I alla Auroras dagböcker efter förlusten 2016 står det att hon måste överleva detta för Tass skull.

– Hon har burit mig genom mina förluster. Hon lämnade aldrig mig och jag ville inte lämna henne. Utan henne hade jag med 100 procents säkerhet tagit livet av mig, berättar Aurora.

Vännerna i den stora familjen turades om att vaka över henne dygnet runt i över fyra månader efter förlusten. En av dem var Frida Ohlsson som är en av Auroras bästisar sedan 15 år tillbaka. De är ett gäng bästa vänner som är en stor familj där husdjuren tar stor plats.

– Vissa har en kärnfamilj med man, fru, barn i en liten stängd enhet. Så lever inte vi. Vi är en storfamilj eller regnbågsfamilj. Det är ett queer sätt att göra familj på med lika starka band som blodsband. Vi har inte några biologiska barn utan vi har djur och är en likvärdig medlem i familjen. Djuren är med på samma villkor som oss människor. Deras önskemål, viljor och behov är lika viktiga som människornas, berättar Aurora.

Det är därför vi inte ses hemma hos henne som planerat. Tass verkade hängig och får inte stressas med ett besök. Istället ses vi

hemma vid mitt köksbord i Stockholmsförorten Vällingby. Frida, även kallad Olle, har med sig sin hund Johnny som är en blandning mellan chihuahua, pomeranian och lite papillon.

Frida Ohlsson, även kallad Olle, med Johnny, som också kallas Korvsnällan och i runda slängar 100 andra smeknamn.

Frida förlorade sin lillebror Johan 2016, ungefär ett halvår innan Aurora drabbades av sin förlust. När Frida sedan fyllde år fick hon en hundvalp, Johnny, av Aurora och deras gemensamma bästis Charlie, som också varit Auroras första flickvän. De tyckte att Frida behövde någonting viktigt att bry sig om i sitt liv.

– Johan var den jag älskade mest. Det var en supergränslös kärlek. Han var både min bästa vän och mitt syskon. Johnny är döpt efter Johan. Innan Johnny var jag en kattmänniska men hon kom in som ett ljus! Johnny har varit en stor hjälp i sorgen, en ordlös och stark kärlek, berättar Frida.

– Det är en typ av sorgebearbetning att hänga med hundar. Att ta hand om ett djur är ett sätt att fortsätta behöva överleva. Det är kravlös kärlek, fortsätter hon.

Aurora fyller i.

– Jag och Tass brukar meditera varje morgon. Det finns en väldig andlighet i djuren. Vi har tagit oss igenom ett mörker tillsammans.

Både Frida och Aurora har ett andligt perspektiv på livet som också hjälpt dem i sorgen.

Frida Ohlsson, även kallad Olle, med Johnny, som också kallas Korvsnällan och i runda slängar 100 andra smeknamn.

– Annars hade jag inte suttit här idag. Jag hade kanske funnits kvar men det hade varit bedrövligt. Andligheten är glittret! Aurora har lärt mig det, säger Frida.

De återkommer till att de är en familj som firar alla högtider ihop och då är det flera som är välkomna.

– Ett sådant förhållningssätt är supervanligt bland hbtqi-personer, och för oss kretsar det mycket kring djuren. På engelska kallas det ofta "the extended family". Vi har valt vår egen familj istället för att skaffa en biologisk familj. Jag känner mig inte alls ensam. Jag har inte en enda hemlighet som ingen annan vet. Vi har en väldigt stor närhet. Det finns ingenting som vi inte kan säga till varandra. Vi har en väldigt stark relation eftersom vi själva har valt denna familj, säger Aurora.

– Livet som homosexuell kan vara svårt att leva men det är också en skyddsfaktor. Hade jag varit hetero hade jag varit mer läst. Vår värld är lite som en muminvärld i världen där det finns en annan värld där utanför. Vi har också ett hav av små yngre personer runt oss. En liten syskongrupp som vi får ynnesten att vara vuxna för. Vi har dessutom turen att ha många gudbarn/fadderbarn att se efter, fortsätter hon.

Frida och Aurora är ledare i Spes Unga vuxna och har digitala träffar tillsammans med andra unga vuxna. De vet hur tufft det är att förlora en kär person som ung och vill därför hjälpa andra i liknande situation.

Åsa Sohlgren